

Ομιλία Προέδρου ΕΑΑΝ στο Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων του Π.Ν. που έγινε στη Ν.Β. “ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” την 5^η Νοε. 2018

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Εθνικής Άμυνας
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΝ
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΣ
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΑ
Κύριε Αρχηγέ Στόλου
Κύριε Αρχηγέ του Λ.Σ.-ΕΛΛΑΚΤ
Κύριε Εκπρόσωπε του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
Κύριε Εκπρόσωπε του Αρχηγού του Π.Σ.
Κύριοι Ναύαρχοι
Κύριοι Διοικητές
Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ
Ένδοξοι Βετεράνοι του Β. ΄ Π.Π.
Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ
Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ
Κυρίες και κύριοι συγγενείς των πεσόντων
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και κύριοι

Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε την μνήμη και να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ναυτοδιόπους του ΠΝ., που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια του Β. ΄ Π.Π., καθώς και στους μετά τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Η ΕΑΑΝ η οποία εκπροσωπεί και τους αποστράτους Αξιωματικούς του Λ.Σ. θεωρεί καθήκον της να περιλαμβάνει και τους πεσόντες του Λ.Σ. και αυτό άλλωστε πράττει.

Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός του.

Μεγαλειώδης και ανυπέβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού μεγαλούργησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απaráμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους.

Όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μετά το ηχηρό ΟΧΙ, το Ναυτικό βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ξεκινώντας τις πρώτες του επιχειρήσεις ήδη την 31η Οκτωβρίου 1940, όταν τα Α/Τ ΥΔΡΑ και ΨΑΡΡΑ βομβάρδισαν Ιταλικές θέσεις στα στενά της Κέρκυρας και θρηγώνοντας πολύ νωρίς την πρώτη μεγάλη απώλεια, την βύθιση του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ αυτόνδρου, την 29-12-1940. Όταν ο κατακτητής πάτησε τα Ελληνικά ιερά χώματα τον Απρίλιο του 1941, μετά από την ηρωική αντίσταση των Ελληνικών Ε.Δ. , που ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας Ούνιστων Τσώρτσιλ να πει το περιβόητο <<Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες >>, τα Ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από την δράση των Γερμανικών Δυνάμεων, κατέφυγαν στην Μ. Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν με την αποτελεσματική δράση τους στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην τελική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε όλους εκείνους, στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ. που στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της χώρας μας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το εσωτερικό τον αγώνα κατά των κατακτητών. Σημαντικός αριθμός αυτών συνελήφθη και εκτελέστηκε.

Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στελεχών του Π.Ν. στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, με αποκορύφωμα το Κίνημα του Ναυτικού κατά της χούντας τον Μάιο του 1973.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμησαν κατά την διάρκεια του Β' Π.Π., κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μακριά από την Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρετώντας με την ελεύθερη τους βούληση στις ελεύθερες ναυτικές δυνάμεις της Πατρίδας, εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μας.

Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του Π.Ν. που έπесαν κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην Κύπρο, στα Ίμια, αλλά και στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Ειδικά για την Κύπρο, τώρα που άνοιξε ο “Φάκελος της Κύπρου” και επομένως “ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον”, είναι καιρός να αποδοθούν ηθικές αμοιβές σε όλους όσους διαχρονικά υπηρέτησαν στην Κύπρο τον αγώνα του Κυπριακού λαού.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική δράση των Πολεμικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι τόσα πολλά τα κατορθώματά τους, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδάσκονται από τα κατορθώματά τους και θα είναι έτοιμοι να γίνουν αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.

Την σημερινή εποχή η χώρα μας ευρίσκεται προ πολλών προκλήσεων σε οικονομικό και αμυντικό πεδίο. Το οικονομικό, μετά από 8 χρόνια μνημονίων και αιματηρών περικοπών που υπέστησαν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α., θα χρειασθεί πολλά χρόνια ακόμη μέχρι να πάψει να είναι ο καθημερινός εφιάλτης για όλους μας. Το αμυντικό έχει να κάνει κυρίως με την προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και ανακαλύπτει νέα πεδία αμφισβητήσεων. Οι Ε.Δ. της χώρας μας είναι έτοιμες όχι μόνο να αντιτάξουν την απαιτούμενη αποτροπή, αλλά εάν απαιτηθεί να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ηρώων του Β. Π.Π.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας και ας προσευχηθούμε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

Αντιναύαρχος (ε.α.) **Σπ. Περβαινάς** Π.Ν.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ