

Καλωσόρισμα Αποφοίτων ΣΝΔ στο ΣΑ/ΣΝΔ
από τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Αντιναύαρχο (εα) Ξενοφώντα Μαυρογιάννη Π.Ν.

Νέοι Σημαιοφόροι,

Ο όρκος που πριν από λίγο δώσατε διαβεβαιώνει ότι θα υπηρετήσετε την Πατρίδα με πίστη και αφοσίωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Η τετραετής φοίτησή σας στη Σχολή σας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσετε τις επιστημονικές και τεχνικές εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Θαλάσσιο Επιχειρησιακό Περιβάλλον. Παράλληλα σας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξετε ομαδικό πνεύμα, κοινωνικότητα και συναδελφικότητα για τον κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από τη διαφύλαξη των ιερών και οσίων του Ελληνικού Έθνους και της Πατρίδος. Υψηλά ιδανικά που σμίλευσαν την προσωπικότητά σας, τα τέσσερα χρόνια μέσα στη Σχολή.

Σε λίγες μέρες θα ενταχθείτε στο Στόλο για να στελεχώσετε αξιόμαχες και αξιόπλοες μονάδες στην υπηρεσία των αρχών και παραδόσεων της χώρας μας. Εργασθείτε με αξιοπρέπεια, ήθος και ακέραιο χαρακτήρα., ορθώστε το επαγγελματικό ανάστημά σας, αξιοποιήστε τις γνώσεις σας, αφιερωθείτε στο λειτούργημα του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού με αίσθημα υψηλής ευθύνης.

Νέοι Σημαιοφόροι των φιλίων χωρών Κύπρου, Ιορδανίας, Καμερούν, Λιβύης, Μαυριτανίας, Συρίας.

Η Σχολή Δοκίμων και το ελληνικό Π.Ν. αισθάνονται υπερήφανοι που σας αποδίδουν σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό των χωρών σας. Η παραμονή σας στη Σχολή δημιούργησε άδολες φιλίες με τους Έλληνες συμμαθητές σας που πρέπει να συνεχισθούν προς όφελος των χωρών μας. Την Ελλάδα που σας εκπαίδευσε και σας τιμά νομίζω ότι δικαιούσθε να την θεωρείτε ως δεύτερη πατρίδα σας.

Αγαπητοί συνάδελφοι Σημαιοφόροι,

Σας καλωσορίζουμε, από σήμερα, στη μεγάλη οικογένεια του Πολεμικού μας Ναυτικού με την ιδιότητα του Αξιωματικού. Ατενίστε με εμπιστοσύνη και φιλοδοξία το μέλλον διότι έχετε τα εφόδια που απαιτούνται για να το κατακτήσετε. Αφιερωθείτε στην αποστολή σας και στο Πολεμικό Ναυτικό. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε τους φερέλπιδες μεγάλους ηγέτες του Ναυτικού και της Πατρίδος μας, οι οποίοι πρέπει να θυμούνται τα λόγια του Αγάθωνος:

«Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: πρώτον μεν ότι ανθρώπων άρχει, δεύτερον ότι κατά νόμον άρχει, τρίτον δε ότι ουκ αεί άρχει».

Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της ΣΝΔ, το Δ.Σ. και τα μέλη του Συνδέσμου μας, σας καλωσορίζουμε από σήμερα και στην άλλη μεγάλη οικογένεια του Ναυτικού μας, αυτή των Αποφοίτων της Σχολής.

Ο Σύνδεσμος είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού, μη συνδικαλιστικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, με σκοπό: την με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο διατήρηση και περαιτέρω σύσφιξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, την τόνωση των κοινωνικών, ψυχαγωγικών και συναδελφικών εκδηλώσεων, τη διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, την ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.

Είμαστε υπερήφανοι που θα σας έχουμε μέλη μας. Στα μάτια σας θα βλέπουμε το μέλλον της χώρας μας και αυτούς που θα αναλάβουν το τιτάνιο έργο να την κάνουν να ορθοποδήσει και πάλι, ξεπερνώντας τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή σταδιοδρομία, ούριους ανέμους στην πορεία σας στο Ναυτικό και στα καράβια σας. Προχωρήστε έντιμα και αξιοκρατικά στο έργο σας, σε σας πιστεύουμε και από εσάς προσδοκούμε.