

## Μαρίνος Χαρβούρης Ο μεγαλοφυής Κεφαλλήν μηχανικός

Από το τεύχος με τον ομώνυμο τίτλο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας,  
Αθήνα 2003



Τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου 2006, ο Σύνδεσμος των Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. πραγματοποίησε μια ακόμη, επιτυχημένη από κάθε άποψη, 8-ήμερη εκδρομή στο εξωτερικό, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία κάθε τέτοιας μεγάλης εκδρομής αναμφισβήτητα παίζει η έγκαιρη προετοιμασία αλλά και η ενημέρωση των εκδρομέων στο τι πρόκειται να γνωρίσουν και να δουν.

Στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας, αγαπητός συνάδελφος που συμμετείχε στην εκδρομή, εντόπισε και μας κοινοποίησε για ενημέρωση και των λοιπών 'συνταξιδευτών' μας, την ιστορία ενός μεγαλοφυούς πράγματι Έλληνα, από την Κεφαλλονιά, που ήταν την εποχή εκείνη "μηχανικός σύμβουλος" στην υπηρεσία της Μεγάλης Αικατερίνης.

Τον άνθρωπο αυτό εμπιστεύθηκε η πανίσχυρη Τσαρίνα, αναθέτοντάς του την ανεύρεση ενός τεράστιου μονόλιθου, κατάλληλου για να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για ένα μεγαλοπρεπές μνημείο προς τιμή του προκατόχου της Μεγάλου Πέτρου. Και ο Μαρίνος Χαρβούρης αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης της, αφού όχι μόνο εντόπισε ένα τέτοιο ογκόλιθο, βάρους 2000 τόνων ...μέσα στη θάλασσα, αλλά στη συνέχεια ήταν αυτός που ανέλαβε και το μέγιστο για την εποχή εκείνη (1770) έργο της μεταφοράς του από τη Φινλανδία στην τελική του θέση, στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί που βρίσκεται σήμερα το μνημείο και μας δόθηκε η ευκαιρία να το θαυμάσουμε προσωπικά.



*Το άγαλμα του Μ.Πέτρου, πάνω στον 2000 τόνων μονόλιθο, που σήκωσε και μετακίνησε ο Έλληνας Μηχανικός Μαρίνος Χαρβούρης. (Από την εκδρομή του ΣΑ/ΣΝΔ τον Ιούλιο 2006, στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας)*



Την όλη ιστορία, που είχε περιγράψει λεπτομερώς και ο ιερέας Άνθιμος Μαζαράκης στο έργο του "Βίοι των Ενδόξων τέκνων της νήσου Κεφαλληνίας" (Βενετία, 1843), την ανέσυρε από ένα σπάνιο Λεύκωμα (που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1777) η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας και την ανατύπωσε στα γαλλικά, αγγλικά, ρώσικα και ελληνικά, σε χιλιάδες αντίτυπα, τα οποία προσέφερε σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες και ιδρύματα, με την ευκαιρία των εορτασμών των 300 ετών από την ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης, το 2003.

Αυτή την ενδιαφέρουσα ελληνική έκδοση, μπορείτε να απολαύσετε, σε μορφή pdf αρχείου, πρίζοντας το παρακάτω εικονίδιο.



<>