

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ,  
ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΣΑΝΗ  
ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ  
Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.



Άλλο ένα αληθινό παραμύθι του παραδειγματικού πα **Αιγυπτιώτικου ευεργετισμού** που πολλές φορές, δεν άνοιγε την τσέπη του και την καρδιά του μόνο για τους Αιγυπτίους Έλληνες αλλά και στους Αιγυπτίους και συχνότατα στην πατρίδα Ελλάδα. Όπως ο ηλιόροιστος ευεργέτης που χάρισε ένα κόσμημα στην ιστορία του Ελληνικού ναυτικού...



Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν ο **Πανταζής Βασσιάνης** (ή Βατοάνης) (Πορταριά Πηλίου 1830-Αίγυπτος 1891) ήταν επιφανής Έλληνας ευεργέτης του 19ου αιώνα, καταγόμενος από φτωχή οικογένεια. Μετά από πολλές περιπλανήσεις έφτασε στην Αίγυπτο όπου εργάστηκε στις επιχειρήσεις των αδελφών Κασαβέτη και μετά το θάνατο τους εγκαταστάθηκε οριστικά στην **Τάντα της Αιγύπτου** γύρω στο 1850, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Με τη διαθήκη του κληροδότησε στο Ελληνικό κράτος το 60% της περιουσίας του, 48.000 λίρες Αγγλίας, από τις οποίες 500.000 δραχμές δόθηκαν για την ανέγερση της Ναυτικής Σχολής Δοκίμων.



## Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

### Οικοδομηθεὶσα δαπάναις τοῦ Πανταζῆ Βασσιάνη

Μετ'ὀλίγας ἡμέρας ἡ Ναυτικὴ Σχολὴ τῶν Δοκίμων ἐγκαθίσταται εἰς τὸ μεγαλοπρεπὲς Μίναρον μετὰ τὸ ἔσπερον ἢ εὐλοκιστικὸν τοῦ ἀειμνήστου Π. Βασσιάνη ἐπιχειροῦντος τὴν Πατρίδα. Τὸ περικαλλεῖς οἰκοδόμημα ἀνγγιγρὴν παρὰ τὴν εἰσοδὸν τοῦ προλιμένου Πειραιῶς καὶ εἰς τὸ ἄκρον τῆς Πειραικῆς χερσονήσου παρὰ τὰς θανάς Θεμιστοκλέους.

Ἡ ἀπὸ τοῦ Μεγάρου βίαι τοῦ ἐνδόξου στενοῦ τῆς Σαλαμίνος καὶ τοῦ γάβρου τοῦ Ἀνδρέου Μισούλη ἀρκοῦντι ὅπως ἐμπνέουσιν εἰς τοὺς ἐν τῇ Σχολῇ ἐκπαιδευομένους Δοκίμους γενναῖα φρονήματα, αἰσθητικὰ ἀντακουσίσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ ὑπὲρ τῆς ἰδέας ἰδέας τῆς ἔξοχης καὶ τοῦ μεγαλείου τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, ὡς ἀντιρροῦνται αὐτὴν καὶ κατέστησαν μεγάλην ὃ Θεμιστοκλῆς καὶ οἱ ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχῆσαντες καὶ ὁ Μισούλης μετὰ τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ ἔθνικου ἀγώνος.

Λόγω αυτής της δωρεάς, το 1905 ιδρύθηκε στον Πειραιά η "**Βασσάνειος Ναυτική Σχολή**" ή όπως αλλιώς λέγονταν και "**Βασσάνειος Σχολή Ναυτικών Δοκίμων**" της οποίας η κατασκευή άρχισε από το 1901 δίνοντας έτσι για πρώτη φορά στέγη σε μια Σχολή που μέχρι τότε λειτουργούσε εντός σκαφών καθώς δεν είχε στέγη.

Ο θεμέλιος λίθος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ετέθη με κάθε επισημότητα στις 10 Μαρτίου 1901. Προσφωνών τον Βασιλέα ο Υπουργός των Ναυτικών είπε: "Μεταξύ των εθνικών ευεργετών ο αείμνηστος Βασσάνης κατέχει προδήλως θέσιν περιφανή ως εκπροσωπών υψηλήν και μεγάλην εθνικήν ιδέαν [...] Εις την επιτακτικήν φωνήν του φιλοπάτριδος ευεργέτου, ανταποκρινόμενοι ευγνωμόνως, ανεγείρομεν ήδη την Ναυτική Σχολήν [...] παρά τους τάφους του Μιαούλη και του Θεμιστοκλέους, κατέναντι του ενδόξου στενού της Σαλαμίνας..." Η ανέγερση του κτηρίου ολοκληρώθηκε το 1904 και στις 3 Οκτωβρίου 1905 άρχισε η λειτουργία της.

## Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ

Σήμερον ἐν Πειραιεῖ θά ἀρχίσουν αἱ πρὸς ἀνεγέρσειν ταῖς δαπάναις Βασσάνη ἀνεγερθησμένης Σχολῆς τῶν Δοκίμων ἐργασίαι.

Τὸν θεμέλιον λίθον θά καταθέσῃ ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς, κατερχόμενος μεθ' ὀλοκλήρου τῆς Β. Οἰλογενεῖας διὰ τοῦ συρμοῦ τῆς 11,30 π. μ.

Ἡ τελετὴ θά ἀρχίσῃ ἀκριβῶς εἰς τὰς 12 παρουσίᾳ τοῦ Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου, τῶν ἀρχῶν τῆς πρωτεύουσας καὶ τῆς γειτονοῦ πόλεως, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ναυστάθμου καὶ ἄλλων ἐπισήμων κεκλημένων, εἰς οὓς θά ἀπὸνεύμῃ τιμὰς ἄγῃμα ναυτῶν καὶ ἡ ναυτικὴ μουσικὴ.

Ἡ ἐπὶ τοῦ θεμελίου λίθου ἐπιγραφὴ ἔχει οὕτω :

Βασιλεύοντος τῶν Ἑλλήνων  
**ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄**  
 Ἰπουργοῦ δὲ ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν  
**Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗ**  
 Κατετέθη ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ναυτικῆς  
 Σχολῆς τῶν Δοκίμων χορηγούντος  
**ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΣΑΝΗ**  
 Ἐν Πειραιεῖ 10 Μαρτίου 1901



ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Ναυτικὴ Σχολὴ Δοξίμων.

PIRÉE, Ecole navale.

ύμφωνα με αναφορά του Έλληνα Προξένου στην Τάντα της Αιγύπτου που δημοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής, ο τάφος του εντοπίστηκε μετά από επίμονες προσπάθειες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού βρέθηκε, σε οικτρή κατάσταση χωρίς ούτε καν έναν ξύλινο σταυρό.

Τα οστά του Πανταζή Βασσάνη τελικά μεταφέρθηκαν από την Αίγυπτο στην Ελλάδα το 1971. Έχουν τοποθετηθεί σε οστεοφυλάκιο στο κεντρικό κτήριο της Σχολής, κάτω από το άγαλμά του που φιλοτεχνήθηκε σε λευκό πεντελικό μάρμαρο από τον γλύπτη **Γεώργιο Μπονάνο**, το 1904

## Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΣΑΝΗ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΜΗ

Ὁ ἐν Τάντα τῆς Αἰγύπτου ἡμέτερος πρόξενος δι' ἐκθέσεώς του πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἀνέφερεν ὅτι μεταβάς εἰς τὸ αὐτόθι νεκροταφεῖον, ὅπου εἶαρχη ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης Βασσάνης, εὔρε τὸν τάφον αὐτοῦ εἰς οἰκτρὰν κατὰ τῆσιν. Οὕτε εἰς ἕξινος σταυρὸς δὲν κοσμεῖ τὸ χῶμα, τὸ ὁποῖον καλύπτει τὰ ὀττὰ τῆς ἐθνικῆς εὐεργέτου.

