

ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ Πρώτη ημέρα

Κατὰ τὴν ὥραν διαβάσεως τοῦ Ἰσημερινοῦ ὁ Κῆρυξ τῆς Αὐτοῦ Ὀλυμπίας Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως Ποσειδῶνος ἀναδύεται ἐκ τοῦ Ὠκεανοῦ ἀνέρχεται εἰς τὸ πρόστεγον καὶ κραυγάζει στεντορεῶς πρὸς τὴν γέφυραν, παρουσία τοῦ ἐπὶ τοῦτο συγκεντρωμένου πληρώματος:

Κῆρυξ: Αἶ, τῆς λέμβου ! Τί σκάφος εἶναι τοῦτο, πού τόσο ἀφοβα...εἰσπλέει εἰς τὰ Βασίλεια τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ μου αὐθέντου; Κάμε κράτει ΣΥ εἰς τὴν γέφυραν.

Κυβερνήτης: (Ἀπὸ τὴν γέφυραν). Τὸ σκάφος τοῦτο εἶναι τὸ Βασιλικὸν πλοῖον, ἀντιτορπιλικὸν τοῦ Στόλου τῆς αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων. Ποῖος τολμᾷ νὰ σταματᾷ τὸ πλοῖον μου;

Κῆρυξ: Εγώ, ὁ Πρίγκηψ Σκυλόψαρος, Πρῶτος Κῆρυξ καὶ μέγας Ὑπασπιστῆς τῆς αὐτοῦ Ὀλυμπίας Μεγαλειότητος, τοῦ Βασιλέως Ποσειδῶνος, κυριάρχου τῶν Ἑπτὰ Θαλασσῶν, Αὐτοκράτορος ὄλων τῶν ἐκτάσεων ὑπὲρ καὶ ὑπὸ τοὺς Ὠκεανούς, αὐθέντου τῆς Τρικυμίας καὶ τῆς Γαλήνης καὶ Θεοῦ τοῦ ὑγροῦ στοιχείου. Ἔχω διαταγὴν νὰ προειδοποιῶ ὅλα τὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται εἰς τὰ Βασίλειά Του καὶ νὰ τοὺς διαβιβάζω τὴν ἀκόλουθον Βασιλικὴν προκήρυξιν:

«Μάθε Κυβερνήτα καὶ λάβε τὰ μέτρα σου, ὅτι αὔριον τὸ πρωῒ εἰς τὰς 10:00 ἀκριβῶς θὰ ἐπιβῶμεν τοῦ πλοίου σου διὰ νὰ χαιρετίσωμεν ὅλους τοὺς πιστοὺς μας ὑπηκόους πρὸς ὑπηρετοῦν εἰς αὐτό. Ἐπὶ πλέον προτιθέμεθα νὰ βαπτίσωμεν καὶ νὰ χρίσωμεν ὑπηκόους τοῦ θαλασσοῦ βασιλείου μας, ὅλα τὰ ἀμύητα χερσαῖα ὑποκείμενα, ὀρεσιβίους, ξηριανοὺς ἢ τσοπάνηδες, πρὸς τολμοῦν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὰς περιοχάς μου διὰ νὰ γίνουσι θαλασσινοὶ καὶ θὰ τοὺς ἀναγκάσωμεν νὰ ὁμολογήσουσι αἰωνίαν πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς τὸ πρόσωπον τῆς Ἡμετέρας Μεγαλειότητος.

Ἔχομεν ἐπίσης σκοπὸν, ὅπως κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν καὶ ἡμέραν, δηλαδὴ αὔριον τὸ πρωῒ, δικάσωμεν τοὺς ὀλίγους εὐτυχῶς ἐγκληματίας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ περιφέρονται εἰς τὰ ὑποφράγματα καὶ διαμερίσματα τοῦ πλοίου σου.

Ταῦτα πρὸς γινῶσιν καὶ συμμόρφωσιν.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Αὐτοκράτωρ καὶ Βασιλεύς ».

Τώρα ἡμεῖς, ὁ ἴδιος Πρίγκηψ ΣΚΥΛΟΨΑΡΟΣ, παραγγέλλομεν ὅπως Φρουρὰ καὶ Μουσικὴ παραταχθῶσι διὰ τὸν Βασιλικὸν μου Αὐθέντην εἰς τὸ μέρος ὅπου θὰ γίνῃ ἡ τελετὴ αὔριον τὸ πρωῒ εἰς τὰς 10:00.

Κατόπιν τούτου ἐπιτρέπομεν Κυβερνήτα εἰς τὸ πλοῖον σου νὰ ἐξακο λουθήσῃ τὸν πλοῦν του. Δύνασαι νὰ διατάξῃς διὰ τῶν τηλεγράφων σου «ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ».

Τέλος τῆς πρώτης ἡμέρας

Δευτέρα ημέρα

Ώραν 10:00 ακριβώς, τὸ μεγάφωνον ἀναγγέλλει ὅτι ἀρχίζει ἡ τελετὴ : Ἡ Βασιλικὴ πομπὴ ἐξέρχεται τοῦ Παλατίου. Προηγεῖται ὁ Μέγας Αὐλάρχης καὶ ἀκολουθεῖ ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς ΠΟΣΕΙΔΩΝ μετὰ τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ. Ἔπονται οἱ Σωματοφύλακες, αἱ Βασιλικαὶ Ἄρκτοι, ὁ Βασιλικὸς Κουρεὺς μετὸν βοηθόν του καὶ ὁ Ἴατρος τῆς Αὐλῆς.

Ἡ πομπὴ διέρχεται διὰ τοῦ δεξιοῦ καταστρώματος διευθύνεται πρὸς πρύμναν καὶ ἐπιστρέφει, πρὸς πρῶραν. Βῆμα ἀργὸν καὶ μεγαλοπρεπές.

Εἰς τὸ μέσον ἡ πομπὴ σταματᾷ καὶ ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ προσφέρων τὸ χέρι του εἰς τὴν ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΝ προχωρεῖ μετὰ αὐτὴν, ἐπιθεωρεῖ τὴν Φρουρὰν τοῦ πλοίου καὶ ἐνθρονίζεται. Τότε ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ κάμνει νόημα εἰς τὶς Ἄρκοῦδες, οἱ ὁποῖες πέφτουν μέσα εἰς τὴν δεξαμενὴν.

Κοντὰ, εἰς μικρὸν κάθισμα εἰς τὸ χεῖλος τῆς δεξαμενῆς, ἐγκαθίσταται ὁ Κουρεὺς καὶ ὁ Βοηθός του. Μπουγιέλο μετὰ σαπουνάδα καὶ ἓνα τεράστιον ξύλινον ξυράφι εὐρίσκονται πλησίον. Ἐπίσης ὁ Ἴατρος μετὰ τὸ στηθοσκόπιον. Ὅταν τελειώσῃ ἡ εἰσαγωγή αὐτῆ, ὁ Αὐλάρχης διατάσσει νὰ σιωπήσουν ὅλοι καὶ ἀπαγγέλλει τὰ ἑξῆς:

«Ἐχεύρομαι διὰ νὰ κηρύξω τὸ ἄνοιγμα τῆς Αὐτοκρατορικῆς Αὐλῆς τῶν Ἐπτὰ Θαλασσῶν. Αἱ Μεγαλειότητές Των, ὁ Βασιλεὺς ΠΟΣΕΙΔΩΝ καὶ ἡ Βασίλισσα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, περιστοιχιζόμενοι ἀπὸ ὅλους τοὺς τιτλούχους τῶν κυμάτων καὶ τῶν βυθῶν, ἀπὸ ἐμὲ τὸν Αὐλάρχην, τὸν Ὑπασπιστὴν ΣΚΥΛΟΨΑΡΟΝ, τοὺς Σωματοφύλακας, τοὺς Κουρεῖς, τὶς Ἄρκοῦδες τοῦ Βασιλικοῦ κήπου καὶ τὸν ἀχρεῖαστον Ἴατρόν τους, δέχονται τῶρα ἐδῶ εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ πλοῖον ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὀνομάζωνται Ναυτικοί, δηλαδὴ ἔχουν περάσει καὶ ἄλλοτε ἀπὸ τὰ Βασίλειά του. Ἐπιθυμεῖ ὅμως ἐπὶ πλέον ἡ Μεγαλειότης Του νὰ δώσῃ τὸν τίτλον τοῦ «Ναυτικοῦ» εἰς ὅλους τοὺς ταπεινοὺς χερσαίους, ποὺ δὲν εἶχαν ἕως τῶρα τὴν τιμὴν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν ἐδῶ εἰς τὸν Ἰσημερινόν, καὶ οἱ ὁποῖοι θὰ κληθοῦν ὕστερα ἀπὸ ὀλίγον ἐμπρὸς του».

Αὐλάρχης: Ἄκρα σιωπὴ . Θὰ ὁμιλήσῃ ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ἐγείρεται, δίνει τὴν τρίαιναν εἰς τὴν ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΝ, καὶ διαβάζει.
«Κυβερνήτα: Ἡ Βασίλισσα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ καὶ Ἐγὼ εὐχόμεθα εἰς ἐσὲ καὶ τὸ καλόν σου πλήρωμα, ὡς εἶ παρέστητε εἰς τὰς Βασιλικὰς μας κτήσεις καὶ εἰς τὴν Αὐλὴν μας τοῦ Ἰσημερινοῦ. Ἰδιαιτέρως σᾶς εὐχόμεθα καλὴν τύχην καὶ ἐπιτυχίαν.

Καὶ τῶρα ἐπιθυμοῦμεν νὰ δώσωμεν τὸ βάπτισμα τοῦ Ναυτικοῦ εἰς ὄσους περνοῦν διὰ πρώτην φοράν τὸν Ἰσημερινόν. Ἐμπρὸς πιστοί μου ὑπήκοοι, ἀρχίσατε τὸ βάπτισμα, ἀλλὰ προηγουμένως ἄς μοῦ ἀναφέρῃ ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας εἰάν ὑπάρχουν ἐγκληματικά μεταξύ τῶν παρόντων.»

Ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ διαβάζει τὸν κατάλογον τῶν νεοβαπτιζομένων, παρεμβάλλει ὅμως καὶ ὀνόματα κατηγορουμένων. Ἐκαστος καταδικαζόμενος προσάγεται βιαίως καὶ κάθεται εἰς τὸ χεῖλος τῆς δεξαμενῆς ὅπου τὸν ἐξετάζει ὁ Ἴατρός, ὁ βοηθὸς κουρεὺς τὸν σαπουνίζει καὶ ὁ κουρεὺς τὸν ξυρίζει μετὰ δύο κινήσεις καὶ μετὰ τοῦτο τὸν ἀναποδογυρίζουν εἰς τὴν δεξαμενήν.

Οἱ ἀρκοῦδες μετὰ φωνῶν καὶ πηδημάτων «βουτοῦν» τοὺς ριπτομένους εἰς τὴν δεξαμενήν, μεθ' ὃ τοὺς βγάζουν ἔξω ἐν ἀναμονῇ νέου πελάτου.

Ἡ Σωματοφυλακὴ φροντίζει νὰ μὴ διαφύγῃ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐγγεγραμμένους εἰς τοὺς καταλόγους.

Κατόπιν ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ἀπονέμει εἰς τοὺς βαπτισθέντας τὰ διπλώματά των.

Μετὰ τὴν τελετὴν ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ καὶ ἡ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ἀνεβαίνουν εἰς τὸ χεῖλος τῆς δεξαμενῆς καὶ ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ λέγει :

Χαίρετε, γενναῖοι μου συμπατριῶται. Τηγαίνετε εἰς τὸ καλὸν καὶ ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ θὰ εἶς προστατεύῃ πάντοτε.

Πρῶτῃ ἡ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ μετὰ ὁ ΠΟΣΕΙΔΩΝ καὶ κατόπιν ὅλη ἡ ἀκολουθία των, ρίπτονται εἰς τὴν δεξαμενήν καὶ ἡ τελετὴ λαμβάνει τέλος.